



's Anderdaags verspreidde zich het gerucht van Jan's nieuwe heldendaad als een loopend vuur door heel de streek. Weldra wist iedereen wie in werkelijkheid de gevreesde Kludde was geweest. Zoowel in de fiere kasteelen als in de nederigste hutten werd menig zucht van verlichting geslaakt. Van wijd en zijd kwamen er nieuwsgierigen om den jongen held te zien, die zich op één dag door zulke twee verbazende feiten onderscheiden had. De naam van Jan zonder Vrees lag op ieders lippen; sommigen beweerden dat hij niemand anders was dan de jonge Burgondische hertog in hoogst eigen persoon; de meesten hielden hem voor een soort van Graalridder, die gekomen was om overal de rechten van de laten tegenover de groote heeren te verdedigen en de edelen te straffen voor hun misdrijven.

Indien Jan, van dien geestestoestand bewust, en door avontuurlijken zin gedreven, alsdan de oproevaan opgestoken had, dan zou hij bij machte geweest zijn heel westelijk Europa in vuur en vlam te zetten. Al de laten, hier en elders, zouden hun ellendige hutten verlaten hebben om zich onder zijn banier te scharen! De verbittering, door ellende en lijden in de harten opgehoopt, zou zich op schrikkelijke wijze lucht gegeven hebben! Sikkel en zeis, vork en vlegel zouden in vreeselijke moordtuigen herschappen geworden zijn! Als een ontketende vloed, steeds breeder, steeds hooger, zou die menschenmassa alles op haar weg vernietigd hebben! Geen geweld hadde haar kunnen stuiten, want niets is machtiger dan... het volk! En datzelfde volk, na zijn zegepraal op burgheeren, graven, hertogen, vorsten en koningen, zou zich een nieuwen meester gegeven hebben: Jan zonder Vrees uit het Krabbenstraatje! Zóó was het volk toen, zóó is het nu, zóó zal het blijven tot der dagen einde!

Maar het spreekt van zelf, dat Jan van al die maatschappelijke zaken niet het minste begrip had en er volstrekt niet aan dacht een volksman te worden.

Verder moet ik, om bij de waarheid te blijven, ook zeggen dat al degenen, die gekomen waren om hem te zien, onverrichterzake

JAN ZONDER VREES

door C. DE KINDER



uitgave van L. OPDEBEEK Antwerpen

De Wonderlijke lotgevallen

VAN

JAN ZONDER VREES

EEN XV^e EEUWSCHE VERTELLING

PENTEEKENINGEN VAN EMIEL WALRAVENS